

“De groene economie” met zijn klauwen uit



13 in hechtenis na het blokkeren van een windmolenpark bouwplaats op donderdag 25 januari om 6u30.

13 bewoners van verschillende gemeenschappen in het zuiden van Aveyron werden in handboeien geplaatst en meegenomen door ongeveer 80 rijkswachters. Sommige worden hevig wakker gemaakt in hun bed, anderen in hun accommodatie opgepakt, voor hun kinderen school in handboeien geplaatst. Tot 15 rijkswachters waren gemobiliseerd om alleen één persoon te arresteren in een huis. Ze hebben kinderen wakker gemaakt met hun zaklampen. Deze 13 personen werden in verschillende gendarmeries gestuurd in het noorden van Aveyron (Bozoul, Marcillac, Rodez, Laissac, Villefranche de Rouergue, Capdenac, Séverac, Salle-Curan,....).

Ze hadden collectief beslist om zich niet voor te stellen in de gendarmerie na een oproeping dat ze eerder in januari hadden gekregen. Op vrijdag 26 januari, 5 andere personen kregen oproepingen ter de rechtbank van Rodez voor de maandag 29 januari. Het bedrijf Théolia-Futuren vraagt aan de gerechtigheid om deze 5 personen het acces te verbieden op een terrein van wandel- wegen en paden rond Crassous voor een periode van 14 maanden, onder straf van een 2000 euro boete per uur van aanwezigheid.

We zullen daar natuurlijk zijn om hen te ondersteunen in de rechtbank. Het is duidelijk: diegene dat de infrastructures van deze wereld durven te blokkeren zullen als vijanden worden behandeld met legale gevolgen. Diegene dat economische orde durven te betwijfelen zullen onder de uitzonderlijke wetten worden gebracht.

We hebben het over arrestaties in verband met de blokkering van een windmolenpark Theolia-Futuren-EDF EN, het scheren van gebieden van maquis op de voorste causses Saint-Africaans, in Crassous. De staatsacties om een groeiende beweging te "neutraliseren" en deze politie-operatie die 13 mensen stopt zonder andere reden dan om te voorkomen dat graafmachines tenminste "hun werk doen" toont dit: diegenen die met hun wil de loop van de machines durven te stoppen, moeten als boeven worden gemarkeerd.

Omdat in deze context het blokkeren van een windpark een teken van de 'groene economie' blokkeert. Het blokkeert "de toekomst van de energietransitie". Het blokkeert dit context dat zou willen dat de "energetici" dezelfde zijn die ons redden van de problemen die ze zelf creëerden. Het blokkeert eigenlijk het tijdperk zelf. Maar een tijdperk die eigenlijk nooit een overgangperiode was, maar wel die van een eindeloze rustpauze. Want wat zouden ze ons moeten laten 'hopen' deze rentmeesters van de planeet, deze piloten, deze experts in geo-engineering: smart cities, postindustriële managers en cool? service robots? slimme netwerken? nieuwe kerncentrales? schone zeldzame aarde? ... en overal in de verwoesting.

Wat ons hier overkomt, is eigenlijk slechts een reflectie van de algemene situatie. De territoriale verdedigingsbewegingen die in een stroomversnelling raken na het verlaten van de

luchthaven NDDL, het was noodzakelijk dat de regerenden hun autoriteit vorderen, waar legitimiteit hen eigenlijk ontsnapt. De vriendschappen en convergenties die zich overal in Frankrijk verzetten tegen de orde van deze wereld, moesten fantasieën verzamelen over fantasieën (de ultra-gewelddadige, de anti-all, de professionele zadisten, de ideologen, externe agenten, 50 projecten in het vizier van zadisten, enz. enz.). Zouden ze de onbeschaamde klash van de overwinning in de Notre Dame slecht hebben verteerd? Zouden ze enkele pogingen doen om "de rechtsstaat" opnieuw te bevestigen overal waar de scheuren in de "nationale economie" beginnen te kraken? Waar zouden ze bang voor zijn apart voor hun legitimiteit te verliezen?

Het moet gezegd worden dat de beheerders van deze wereld alléén van plan zijn om, minstens sinds de negentiende eeuw, hun politieke legitimiteit te vestigen door de gigantische start van infrastructuur. Bekijk wie de Saint Simonians waren, diegene dat Macron, onze "goede huisvader", openlijk benoemen: ingenieurs, economen, bankiers die de wereld aanvielen om het te omarmen met zoveel financiële netwerken. Ze noemden het 'de dictatuur van de industriële transitie' of het 'nieuwe christendom'. En dat zegt iets als we zien wat er vandaag in Frankrijk gebeurt door alle grijs-grijze geagiteerden van de "ecologische overgang", de "slimme netten", de "verbonden objecten" ... we zijn echt de getuigen van de "derde industriële revolutie"!

Maar wat is de link tussen een luchthaven van hoge kwaliteit, een tropisch bubbelparkcentrum, een megatransformator, een nucleaire opslaglocatie, dagbouw mijnen, windmolenparken? Wat is de link, zo niet dezelfde structuur, van een wereld gekoloniseerd door netwerken, netwerken en netwerken? Deze machine houdt alleen vol door het extracteren van astronomische hoeveelheden materialen en de offering van de levens die het vernietigt. Het Westen kan zichzelf alleen maar 'schoon' noemen omdat het zijn nieuwe slaven heeft uitbesteed in de mijnen van kobalt, wolfram, grafiet, disprosium, lanthanum, neodymium ... om zijn windturbines, smartphones en elektrische auto's te bouwen! Het is zonder twijfel een feit : er is geen overgang, er is slechts een economie die haar plannen aanpast volgens de lichamen en de geest. Voor dit economie maakt het niet uit dat het leven zelf op deze aarde

het niet overleeft. Waarvan zouden ze ons kunnen beschuldigen, exept voor dit op een te begrijpen en er de politieke vervolgen van trekken.

Het is duidelijk dat de oplossing niet van eco-modernisten en cybernetici zal komen. Hoe kunnen we wezens vertrouwen die de wereld regeren vanuit een standpunt dat zo duidelijk uit de realiteit is? Alsof ze de wereld leiden vanuit een ruimtecapsule - niets dat er hier gebeurt lijkt hen aanzienlijk te treffen. Als we de problemen van onze tijd willen aanpakken, moeten we het zonder hen doen. En dit is waarschijnlijk waarover ze gefrustreerd zijn. Hoe kunnen ze zich niet met schande en nietigheid voelen wanneer dit bewijs steeds meer wordt begrepen: we hebben geen nood op een technocratisch-, ecologisch- of klimaatbeheer , maar wel op een radicale down to earth focus. Het gaat hier dus over het leven in deze wereld, in de volledige betekenis van het woord. Tegen degenen die niets anders te verdedigen hebben dan hun status, hun functie, hun carrière, hun rekeningen ... Hier staat onze collectieve defensie.

Dit is onze gemeenschappelijke verdediging: van waar we wonen, van waar we vechten, vanuit onze bijzondere situaties, onze onherleidbare vriendschappen. Het ziet er spannend uit en voorspelt nieuwe allianties.

Pour l'Amassada

PAS RES NOS ARRESTA
douze.noblogs.org
amassada@riseup.net

